

Kære 100 Kvinder og andre interesserede.

Så er det tid til efterårets nyhedsbrev med opfølgning omkring den anden del af projekt - der nu må kalder "100 kvinder gav mønster" Det er nu 5 år siden det startede -efter mit første besøg i skolen -Tellus-art Academy i Indien

-Kære 100 Kvinder Så sidder jeg her inde på mit dejlige varme værksted -og kan glæde mig over de smukke efterårs farver og varmen....

Mit år har været fyldt af mange spændende rejser hvor kunstprojekter har været omdrejningspunkt, derfor har jeg valgt ikke at tage på min planlagte Indiens tur her i i November, -det var en lidt svær beslutning og jeg har mange gange hørt mig selv spørge - "hvorfor tager du ikke bare en lille tur, og -er du sikker på at du nu også valgte rigtigt..." Ja jeg må se det som dejligt at jeg stadig har så meget lyst til at besøge skolen og arbejde videre sammen med lærerne og eleverne.



Så derfor besluttede jeg at arbejdet med skolen måtte kunne foregå på en anden måde....

- En af lærerne Bobby er meget kommunikerende gennem -Whatsapp kommunikationen på telefonen. Han er god til engelsk, en ung mand ca. 20, kreativ tænkende og meget interesseret i at prøve noget nyt, samt har en fantastisk kontakt og greb på eleverne. Jeg besluttede mig for at spørge -om han havde lyst til at vi startede noget dialog omkring undervisning... Det var han meget interesseret i -og klar. Det første blev en dialog omkring en kommende prøveeksamen i matematik, jeg foreslog ham at lave noget opvarmnings regning -hvor eleverne skulle lave noget sjov regning ved fysisk aktivitet -før prøven startede... - vi sammenlignede det med "opvarmning før en fodboldkamp"

- Jeg har nu lavet en masse kort med mange forskellige geometriske figurer, og nogle tegninger som er bygget op af felter, -alt sammen fundet på nettet. De er nu lamineret og sendt afsted.



- Min ide er at opgaven for eleverne vil være, at hver barn vælger det vilkårlige kort som de tiltrækkes af -og ud fra det laver barnet sine egne regne stykker. Her er det meget vigtigt at -der ikke noget som er mere rigtigt end andet, lærerens opgave er udelukkende, at hjælpe de elever igang som har brug for det. Dette skal være en leg og den vil også passe godt ind i et tema vi talte meget om sidst, samt det logo vi lavede sammen sidste gang jeg var der



Så her er det primære at give børn en anden adgang til matematik tænkning gennem kreativ tænkning, og at børnene kan finde en ro ved ikke at blive vurderet.

- Vi har været i dialog om det allerede og et eller andet vil der ske, -Det er altid uden for min rækkevidde hvad der sker, så jeg tænker min rolle må være, at åbne op og inspirere Bobby og de andre lærer til at prøve noget nyt. De er alle relativ unge (ja dem der var ansat sidst jeg var på besøg i Februar) -og det oplever jeg som et fantastisk godt udgangspunkt for at ville lege, og prøve at gøre ting på en ny måde.

- Jeg har også fundet lidt lego materiale - men det er straks noget sværere, og ligger derfor stadig åbent for nyt...

- I den kommende uge skal jeg besøge en skole på Frederiksberg -og have en dag hvor vi træner kreativitet med matematik... Her skal eleverne arbejde med nogle af de sammen opgaver som jeg lægger op til i Indien og efterfølgende skal de lave - Matematik lego opsætninger -der skal affotograferes og indgå i en gensidig kontakt med Tellus-art Academy i Indien.

Så en opgave i den kommende tid er at arbejde med fjern vejledning til lærerne i Tellus-art Academy - meget spændende syntes jeg.



Desuden har vi fået et tilbud fra et Magnet firma i Roskilde, Hindsbo Magneter - at de gerne vil sponsorere en transport til skolen, derfor har jeg samlet spil - målebånd - læse bamser, ja alt muligt som jeg kan tænke mig kunne være brugbart i undervisningen af børn fra 3 til 12 år, jeg tror vi sender det afsted midt i marts. Så er der nogle af jer der har brug

for at få ryddet ud i noget, som i mener kunne være af nytte, er i velkommen til at sætte det af hos mig - Strandgårdvej 37, Roskilde.

Ps. jeg søger specielt efter skak spil, -jeg syntes det ville være godt at de lærte at spille det... en ide jeg fik ved et tidligere besøg på Frederiksberg Ny Skole.



Så er der vist ikke meget mere at sige her fra.

Jeg håber I alle må have det godt og få glæde af efteråret

Kærlig hilsen Pernille

